

Rotterdamse Vrijheidsmaaltijden

Een nieuwe traditie voor Rotterdam





"Ongeacht de zwaarte van het onderwerp, het ijs wordt gebroken door met elkaar te eten"
- Burgemeester Aboutaleb

Beste Rotterdammer,

Op 5 mei eten we samen, aan duizenden tafels in Rotterdam de Vrijheidsmaaltijd. We vieren dat we in 1945 bevrijd zijn. We vieren onze vrijheid, en onze open samenleving. Arm en rijk, orthodox en liberaal, jong en oud, geboren, getogen of pas net aangekomen: samen delen we de stad. Ieder bevocht zijn eigen vrijheid, maar steeds op de schouders van degenen die voorgingen. Dat mag gevierd worden.

Op Bevrijdingsdag zoeken we daarom met de Vrijheidsmaaltijden de verbinding met elkaar en maken we samen goede voornemens. Want je kunt zelf niet vrij zijn als je niet vecht voor de vrijheid van een ander. In welke stad willen we wonen? Welke stad wensen we voor onze kinderen? Bevrijdingsdag aan tafel, als een verbond tussen alle Rotterdammers, dat we elk jaar verversen.



Bestel de Vrijheidssoep

We staan altijd open voor een a la carte menu



Soeppakket A

- 50 blikken Vrijheidssoep voor jou;
- 50 blikken Vrijheidssoep namens jou voor een ander;
- Een kit met gespreksstarters en Piet Parra decoratie.

€500,-



Soeppakket B

- 100 blikken Vrijheidssoep voor jou;
- 100 blikken Vrijheidssoep namens jou voor een ander;
- Een kit met gespreksstarters en Piet Parra decoratie.

€1000,-



Soeppakket C

- 200 blikken Vrijheidssoep voor jou;
- 200 blikken Vrijheidssoep namens jou voor een ander;
- Een kit met gespreksstarters en Piet Parra decoratie.

€2000,-



Wat is de Vrijheidsmaaltijd?

De Vrijheidsmaaltijd

- is een ontbijt, lunch of diner;
- is voor 2, 4, 10, 50 of nog meer mensen;
- is voor iedereen en door de hele stad;
- brengt Rotterdammers bij elkaar en laat ze stilstaan bij (on)vrijheid;
- Is eenvoudig georganiseerd door Vrijheidssoep te serveren;
- smaakt het lekkerst met de Vrijheidssoep op het menu.

Wat is de Vrijheidssoep?

De Vrijheidssoep

- is het meest pretentieloze gerecht uit een ieders kookboek;
- is hét gerecht van 5 mei, zoals Oud & Nieuw de oliebol heeft;
- wordt jaarlijks door een andere chef gemaakt, dit jaar een mais-kokossoep van London Loy;
- Heeft jaarlijks een nieuwe Piet Parra ontwerp. Een echt collectors item dus.



De afgelopen 10 jaar zijn er al honderden vrijheidsmaaltijden georganiseerd door het land. De variaties zijn eindeloos, de ontmoeting de gemene deler.

Sinds 2020 is het aantal deelnemers jaarlijks verdubbeld. Van 20.000 in 2020 tot 1.600.000 in 2025!



Facts & Figures

Vrijheidsmaaltijden 2020 - 2022



Meer dan 150.000 Rotterdammers deden mee aan de Vrijheidsmaaltijden
Van 20.000 deelnemers in 2020, tot 50.000 in 2021 tot bijna **100.000 in 2022**. In 2022 waren er meer dan 150 Vrijheidsmaaltijden!



Samen met 40 andere steden bouwen we aan een nieuwe traditie met veel aandacht van nationale en regionale pers
NRC, Volkskrant, NOS, Radio 1, Rijnmond, OPEN en Operator Radio: jaarlijks meer dan **200.000 euro aan free publicity**.



Meer dan 150 (zorg- en welzijns)organisaties zijn supporter van de Vrijheidsmaaltijden.
Partijen zoals Humanitas, Stichting Mano, Erasmus MC en de Zonnebloem. Ook bedrijven zoals Unilever, Gers!, Theater Zuidplein, Bibliotheek en Rotary Clubs zijn supporter.



Jong en oud zeer positief
Deelnemers geven de Vrijheidsmaaltijden een **8.7** en willen graag volgend jaar weer meedoen. Ook partners geven aan graag weer betrokken te worden.

nrc

NOS



ELLE

deVolkskrant



Word partner van de Rotterdamse Vrijheidsmaaltijden

Bouw mee aan een nieuwe traditie voor 5 mei!

Je deelt blikken Vrijheidssoep aan je collega's, partners en/of klanten. Wij leveren blikken soep, materialen voor een goed gesprek en promotiemateriaal. Jij deelt de blikken soep uit en zorgt er zo voor dat nog meer Rotterdammers op 5 mei stil staan bij de (on)vrijheid.

Extra mooi: voor elk blik dat je uitdeelt, doneren wij er een aan een kwetsbare Rotterdammer.

Wat het jou oplevert

- Bouw mee aan een beschavingsoffensief;
- Positioneer je als frisse, betrokken club;
- Een vurrukkullukke, sociale soep als aandenken of teamactiviteit.

Heb je interesse om partner te worden? Geweldig!



Mail ons

Or call Berend van Zanten
op 06 21 59 04 53



Team

Bevlogen, jong en representatief

Hakan Azman

producer

initiator van DÂK en bedrijfsleider van KINO

Rob Ittmann

partnerships & coordinator bedrijfsleven

directeur bij Rotterdam Central District

Ermyas Kidanemariam

PR & marketing

marketeer bij jazzpodium BIRD

Kelly Leeuwis

initiator

directeur van jazzpodium BIRD, initiator van o.a. Kongsi, Pret Peloton, programmamaker bij BlueCity

Parel Strik

coordinator Vrijheidsmaaltijden & zorg- en welzijn

student at Willem de Kooning Academy

Jeanette Verdonk

partnerships

senior marketeer bij BlueCity en freelance marketeer bij o.a. Boijmans Depot

Berend van Zanten

initiator

initiator van o.a. Groenemorgen, DÂK, OASE, NK Tegelwippen



Voor ons culturele programma werken we samen met o.a.:

Mark Bolk (Brand New Guys),

Tomas de Paauw (Sprakuhloos)

Mitchel Samson (Culth North)

Linda van der Vleuten & Bruce Tsai (Opperclaes)

"Schitterend initiatief! Op momenten als dit voel ik me extra trots om geboren en getogen Rotterdammer(t) te zijn!"
- Marie Deelnemer 2020

Interesse om partner te worden
van de Rotterdamse
Vrijheidsmaaltijden? Geweldig!



Mail Berend

Of bel hem op
06 21 59 04 53